

Geestelijke Verzorging



Geestelijke Verzorging

Tijdens een opname in het St. Antonius Ziekenhuis wordt u bijgestaan door een team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Tot dit team behoort ook de geestelijk verzorger. In deze folder leest u wat de Geestelijke Verzorging voor u als patiënt kan betekenen.

De geestelijk verzorger

Een ziekenhuisopname is voor veel mensen een spannend moment in hun leven. Dat is heel begrijpelijk: als u moet worden opgenomen voelt u zich ziek, u hebt misschien pijn, u maakt zich zorgen. En niet voor niets, want er is iets aan de hand met uw lichaam of geest. Artsen en verpleegkundigen stellen diagnoses en voeren behandelplannen uit. Daarvoor willen ze van alles van u weten en gebeurt er van alles aan uw lijf en in uw geest.

In het ziekenhuis zijn er geestelijk verzorgers om aandacht en tijd te hebben voor wat de patiënt bezig houdt. Daarvoor komen ze langs op de afdeling. De geestelijk verzorger is er voor alle patiënten, ongeacht geloof of levensovertuiging.

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan gaan over:

- wat u is overkomen;
- uw zorgen;
- keuzes die u moet maken;
- uw geloof of levensbeschouwing;
- de zin van uw leven, nu en straks.

Elke afdeling heeft in principe zijn eigen geestelijk verzorger. U vindt hun namen

in de nieuwsbrief 'Met Hart en Ziel'. Voor islamitische, hindoeïstische, joodse en humanistische patiënten kunnen we een geestelijk verzorger met deze religieuze achtergrond benaderen.

Nieuwsbrief 'Met Hart en Ziel'

Actuele informatie over de dienst geestelijke verzorging kunt u vinden in de nieuwsbrief 'Met Hart en Ziel'. Hierin staan ook gedichten en artikelen die u zouden kunnen helpen of inspireren.

Bereikbaarheid

Als u een gesprek wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dit doorgeven aan de verpleging of zaalarts. U kunt ook zelf contact opnemen per e-mail, telefoon, of via de centrale receptie. In de meeste gevallen kan er op korte termijn iemand komen. In dringende gevallen komt iemand direct, of in ieder geval nog dezelfde dag.

Ook uw familieleden en vrienden kunnen contact opnemen. Buiten kantooruren is altijd een geestelijk verzorger bereikbaar voor dringende gevallen.

Geestelijke verzorging en rituelen

Hebt u een vraag over (kerkelijke) rituelen rond geboorte, ziekte of overlijden? De geestelijk verzorger van uw afdeling is dan de aangewezen persoon. Ook met uw vraag om gebed kunt u bij hem of haar terecht. Daarvoor hebben de geestelijk verzorgers in het ziekenhuis ook een kerkelijke achtergrond.

Gezamenlijke viering op zondag

Op zondag is er op de verschillende locaties een viering, waarbij iedereen welkom is. De dagen daarvoor komen vrijwilligers of verpleegkundigen langs om u daarvoor uit te nodigen. Hebt u deze uitnodiging gemist, dan kunt u uw belangstelling voor de viering tot zondagochtend nog doorgeven aan de verpleging. U wordt dan alsnog gebracht of opgehaald.

Het kan gebeuren dat u die zondagmorgen toch al naar huis bent. Of dat u zich 's morgens te ziek of te moe voelt voor een bezoek aan de viering. Dat is geen enkel probleem. U bent immers niet voor niets in een ziekenhuis opgenomen en we houden daar rekening mee. Stelt u het op prijs dat de voorganger na afloop van de viering even

bij u langs komt, laat dit dan weten aan de vrijwilligers of verpleging.

Een team van vrijwillige beddenrijders staat klaar om u te begeleiden bij het komen naar de viering.



Geestelijke verzorging is er voor alle patiënten ongeacht geloof of levensovertuiging.

Tijd en plaats van de vieringen

De vieringen vinden iedere zondag om 10.00 uur plaats in het Auditorium.

Stiltecentrum

Op beide locaties van ons ziekenhuis is er een Stilte- en Gebedsruimte. U kunt hier terecht voor rust, bezinning en gebed. Er is een hoek waar u kaarsjes kunt branden, er is een leeshoekje en er ligt een schrift waarin u uw gevoelens, gedachten en gebeden kunt opschrijven.

In Utrecht vindt u het Stiltecentrum op de eerste verdieping in de poligang, vanaf de Receptie vrijwel direct aan uw rechterhand. In Nieuwegein vindt u het Stiltecentrum op de 3e verdieping ter hoogte van de lichtstraat.

Poli levensvragen en stervenskunst

Mensen die geconfronteerd worden met slecht nieuws of beperkte levensverwachting kunnen vrijblijvend een gesprek aanvragen met een van de geestelijk verzorgers.

Deze poli is er voor iedereen die behandeld wordt in het St. Antonius Ziekenhuis, ook als een patiënt geen specifieke levensbeschouwelijke overtuiging heeft. Wat zijn voor mij de grenzen van de medische behandeling? Hoe ga ik om met mijn naasten? Wat heb ik nodig om mijn leven in vrede af te ronden? Kan ik mij verzoenen met mijn leven? Waar besteed ik mijn beperkte energie en tijd aan? Dit kunnen vragen zijn die aan bod komen.

Vrijwilligerswerk

Zonder de inzet van een grote groep vrijwilligers zouden de vieringen op zondag niet door kunnen gaan. Hebt u belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk en wilt u een handje helpen? Geef het door aan een van de geestelijk verzorgers of aan de coördinator van het vrijwilligerswerk.

Contact

U kunt in contact komen met de Geestelijke Verzorging door te bellen met telefoonnummer 088-3207000. Hier is 24/7 iemand te bereiken.
E-mailen kan ook: geestelijkeverzorging@antoniusziekenhuis.nl



St. Antonius Ziekenhuis

T 088 - 320 30 00

E patienteninformatie@antoniusziekenhuis.nl

www.antoniusziekenhuis.nl

Notities:

Meer weten?

Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl

Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis



ALG 44/02-17

ZIEKENHUIS
RESEARCH & DEVELOPMENT
ACADEMIE

ST ANTONIUS

